

חיה טורפת ושמה

לוקסוס!!!

מאת כ"ק הגה"צ רבי שלום יהודה גראס שליט"א
מהאלמין יע"א

הכל בכדי לכסות את ההוצאות הגדולות שאינן מביאות שום תועלת מעשית רק רפיקות לב קשות.

עור אף פעם בהיסטוריה היהודית עוד לא קרה שיאלצו לעבוד כל כך קשה בשביל בזבז ומותרות כפי שקורה היום.

הבזבז והמותרות אינה תופעה רק אצל עשירים שיש להם את האפשרות לכך, אלא גם אצל הקבצנים שבקושי מרוויחים את פת לחמם, גם הם אינם רוצים להיות שונים מהעשירים והנגידים, ומכלים את זמנם וכוחם.

חיים מעבר לכוחות, ומכלים נפשם בעצמם, חלקם עושים זאת כי אינם רוצים להיות שונים מאחרים, וחלקם עושים זאת כי הילדים דורשים זאת, בטענה שאם לילדים האחרים יש, גם הם רוצים שיהיה להם, הם אינם מבינים ויורעים כמה דם על ההורים לירוק בכדי להשיג להם מבוקשם, כשל הנימוק "שלילר האחר יש".

האבא עובר מעבר לכוחותיו, הבריאות הולכת ורועכת, וכל זאת בשל סיפוק מטרת החיה הטורפת ששמה "לוקסוס".

אופנה חדשה החרירו, שעל בגד העולה זול לא רוצים כלל להסתכל, בגד ומלבוש כלשהו אינו נקבע עוד על פי הנוחות של הבגד והתאמתו, אלא על פי מחירו, ולכן מבקשים בשביל הבגד מחיר אסטרונומי ונותנים לו שם מיוחד, ואז יש לבגד קונים וקופצים, ואם "חלילה" המחיר של הבגד לא מספיק גבוה,

יקרים ואף פעם לא משתמשים בהם, או כשעורכים סעודות ענק בשמחות, או כשמשלמים סכומים יקרים לביגוד שלאף אחד אין בכך תועלת, או כל הוצאה מיותרת אחרת העוברת כל גבול.

זו כושה לספר, אבל עובדה היא שקונים היום בגדים יקרי ערך לתינוקות בסכומים הגובלים במאות דולרים.

קורה לעתים, שקונים חפצים יקרים מאור, ולאחר זמן זורקים את אותם החפצים כאבן שאין לה הופכין, ובמקומם קונים דברים חדשים העולים סכומים יקרים משתמשים בהם פחות.

בנושא הביגוד קיימת תופעה חמורה, שלעתים קונים שמלה לחתונה ומשלמים עליה הון רב, ומשתמשים בשמלה רק בערב אחד. כל אשה רוצה לעבור את השניה, אם משהו רואה אצל השני איזהו חפץ יקר, ואם השני עורך שבעה ברכות או בר מצוה או תנאים, חייבים לעבור את השני ולעשות סעודה גדולה יותר ממנו בכדי להראות לכולם, על מנת שיזכרו שאצלו השמחה הייתה גדולה ומפוארת יותר, כאילו היה הגראף פאטאצקי.

אין ערוך ושיעור לבזבז המשווע, על דברים שאין בהם כל תועלת, והעולה הון רב, שבשל כך מבזבזים זמן יקר בעת הקניה, ולאחר תקופה נאלצים לבזבז כח וארגוניה לזרוק את החפצים, כך קורה בריהוט, וכך בביגוד, כך באוכל וכך בכל יתר הנושאים. אנשים עובדים קשה, מוציאים את כוחותם יומם ולילה, עובדים שעות נוספות,

חיה טורפת מאיימת על יהודי ארץ ישראל, אמריקה, אירופה, ובכל מקום אחר בעולם, שמה של החיה הטורפת "לוקסוס" המכלה את ממונן של ישראל וגורמת לבזבז הון ועמל יקר.

לדאבוננו פרצה מגפה זו רח"ל, כשלמרות כל המאמצים שנעשו לעצור את המגפה לא הועילו רבו, ומדי שנה המגפה הולכת ומתרחבת, והמותרות והבזבז גרלים והולכים.

המגפה פרצה בכל תחום, בעבר מגפה זו פגעה בעיקר בלבוש, כשקנו בגדים יקרים, — תכשיטים יקרים — חתונות מפוארות, — התרחבה התופעה בכמות, כשבכל נושא וענין בחיים נפגשים בתופעה מרה זו, וכן גם באיכות, כפי שנציין להלן.

הגישה של מותרות ובזבז מכלה מנפש וער כשר, הוא מוביל לטמיון הוא הרס הרבה משפחות.

הסיבה שהניעה אותנו לכתוב שורות אלו, באה בעקבות מספר אירועים טרגיים, שקרו בשל אותן המותרות, כשהורים נאלצו לעמוד במעמסה כבדה הוכלו לבתי החולים בשל התקפי לב דומה להם.

בוראי אין חולק על כך שתופעת המותרות והבזבז חמורה מאור, יהודים נאלצים להוציא כסף שהשיגו בעמל ויגיעה רבה על מותרות ודברים שאפשר בלעדיהם, וער כרי כך שנאלצים לשלם הון רב על רכרים שכלל אין תועלת מהם, כשקונים כלי בית

כלל אין מסתכלים עליו. וכן בכל הדברים האחרים כגון ריהוט, דיוור, וכדומה. הדברים ה"ראויים" לקניה הוא רק מה שעולה ביוקר, והמציאות היא, כשמציעים לקונה את אותה סחורה, הוא יקנה רק כשהמחיר גבוה יותר. ואבסורד הוא, שבתו עסק שקמו בקול תרועה גדולה על מנת למכור בגדים במחירים זולים, ולאפשר לכולם להגיע למה שנחוץ, נאלצו מהר מאוד להעלות את המחירים על אותה הסחורה בצורה דרסטית, וכשנשאלו למה עשו זאת, השיבו שכשהציעו את הסחורה בזול איש לא רצה לקנות, ואיך שרק העלו את המחירים קפצו רבים על הסחורה, כך בריהוט וכו'.

מה יקרה במצב כזה? לאן זה יוביל?

לפעמים נכנסים לאולם שמחות לחתונה, וממש נבהלים מהבזבז המשווע, כשרואים מה הכינוי לסעודה, מאכלים ממינים שונים, כשכל סעודה שהיא יקרה ומשוונה יותר, חשובה יותר.

בארה"ב כ"ה אף אחד אינו רעב, המצב הוא כזה שאין יהודי שאין לו מה לאכול, ואם עורכים סעודה, הרי שהיא צריכה להיות סעודת מצוה, על פי הדרך היהודית, אבל בשום אופן לא לערוך סעודות עם מאכלים רבים ומשוונים, שאין מכך כל תועלת, עשרות סוגי עוגות הקרם שנעשו יותר למראה העין מאשר למאכל, עולים מאות דולרים, ויותר מאשר נהנים מהם, זה גורם חלילה נזק בגוף וברוח, ובנוסף לכך הפירות היקרים שמשלמים עליהם מאות דולרים שמפנים ומטפחים אותם כשחצי מהפרי זורקים, ומה שנשאר הוא יותר ליפוי מאשר למאכל.

כשאין לדבר כלל על התזמורת שאינה מפסיקה לרגע לדפוק בראש בכל שעות הלילה עד כדי כך שמחרישים את האזנים, לא ניתן לדבר מילה אחת כי התזמורת מחרישה את האזנים, וכשמפסיקים לרגע, האורחים פשוט נושמים לרווחה לכמה דקות ונחים מהמהומות של התזמורת.

בעל השמחה יכול לבכות בפני בעלי התזמורת ויתחנן אגא תשירו קצת יותר בשקט, זה לא יעזור לו, כי לשיר בשקט זו פרסומת גרועה לבעלי התזמורת, האורחים יאמרו שהתזמורת לא שוה, כי אינם יודעים לשיר בקול. כאן גם המקום להזכיר שסגנון התזמורת הופך להיות יותר ויותר מודרני בנוסח הגוים, בו בזמן שבעבר היו שרים שירים יהודיים, שבהם היו שופכים לב על הגלות הנוראה ומביעים את התקוה של "ושבו בנים לגבולם" והעלו את האורחים למדרגות נעלות של דבקות בה', הרי שכיום התזמורת מנגנת בסגנון של הגויים שהוא היפך מסגנון

היהודי. — אשמים אותם האנשים הרוקדים בעת ששרים שירים שהם רחוקים מסגנון יהודי.

הנה בשביל נגע זה משלמים בעלי השמחה הון רב, ולמרות הרצון לשמח את האורחים ממררים את חייהם בהמלה מחרישת אזנים.

חלילה להבין משורות אלו שהכוונה היא שלא לשמח את החתן וכלה, ולא להזמין תזמורת כלל, הכוונה היא שזה חייב להיות בגבול, אסור לקחת בעלי תזמורת שבמשך שעות ארוכות יטמטמו את לבות האנשים ויחוררו את ראשם, ולא לתת להם לשיר ללא פיקוח.

טוב היה לו היו מצמצמים את מספר בעלי התזמורת, וכן את שעות השירה, וכן לקבוע את גובה הטון של התזמורת, וכך גם האורחים יהנו, וגם המחנות יחסכו.

דבר נוסף: למה צריכים לסחוב בכל ערב את המחנות לסעודות שבעה ברכות גדולות, שבמקרים מסויימים הם גדולים ועוברים אפילו את סעודת החתונה, למי יש כח לזה? ולמי חסר סעודות מסוג שכזה? לאף אחד לא עושים טובות בכך, סוחבים את המשפחה ערב אחרי ערב, עד שהדבר הופך לעול ולמשא. לכל שבע ברכות כמוכן שזקוקים לביגוד חדש, והבגדים אינם סתם בגדים שכבר פעמים הלכישו, או בגד שיוכלו להשתמש בהם בעתיד, אלא הם חייבים להיות בגדים העולים הון רב, ושיכולים להשתמש בהם רק בהזדמנויות מיוחדות, שכל אחד יוכל להתפעל מהבגד עד שהגאווה תלך ותתפתח.

לוקסוס! לוקסוס! עד מתי אתה מכלה ממונן של ישראל?

מהפכה קיצונית בענין ניתן לעשות רק כשכל אחד יראה ויבחין, שהמצב הזה הוא בלתי נסבל, גם כשהאדמורי"ם הרבנים וראשי הישיבות יעשו משהו בנידון, כשירדשו מהציבור רוולוציה בענין, רק אז ניתן יהיה למצוא את דרך הישר, ולהתגבר בעזה"י על המתרות והבזבזים, וכך יעצרו את הסחיפה ההולכת וגוברת מדי יום ביומו.

התופעה של מותרות ובזבזים חייבים להעביר, לפני שאלו יכלו משפחות יהודיות!

מורי ורבותי! ! אם לא ייעשה מיד משהו לעצירת המגפה הנוראה, אז רק בורא עולם אחד ויחיד יודע למה הדבר עלול להוביל ד' ירחם.

הדרך היחידה שאנשים רציניים שיש להם קצת הרגשה לכלל ישראל יתכוננו ברצינות באיזה מצב אנו חיים, והיכן אנו אווזים? עד להיכן הדבר עלול עוד להוביל, ולאן זה כבר הוביל.

אנו נמנה כאן את ההוצאות של החתונות, ושמחות אחרים, ההוצאות הכלליות של החיים, ואנו מבקשים לשמוע את דעתם של הרבנים, ראשי ישיבות, עסקני הכלל, וסתם יהודים טובים, איך שהדור עם בלעה"ר משפחות ברוכות יכולים לסבול כל זאת. חז"ל אומרים (ביצה טו) שמזונותיו של אדם נקבעים בראש השנה, מסביר רש"י במקום, שלמה חז"ל אומרים לנו זאת, בכדי שאנשים לא יחיו בבזבז, כי לכך לא נותנים כסף בשמים (עי' טור או"ח סי' תקכ"ט, ועי' בביאור הלכה שם, ועי' בספר שפת תמים פ"ה באריכות גדול להפחין חיים ז"ל).

מיותר לומר ולהסביר שיהודים שעמלו קשות על כל דולר הובלו לבתי חולים כי לא יכלו לעמוד במירוץ של אותן מותרות. הרופא מיד קבע "התקפת לב" רח"ל.

אנו מכירים מקרוב בתים רבים היכן שהאבות סבלו במחלות עצבים וזאת בשל המירוץ אחר המותרות ולא יכלו לחיות חיים נורמלים.

הפירוש של הלוקסוס הוא! להחליף כוחות אנושיים במחלה חלילה, להפוך את רוח החיות של האדם לחיי עולם הזה, עולם שזקוקים בו בכל יום לדברים חדשים יותר, כי מה שנצץ אתמול אינו נוצץ היום.

האם אין רואים וחשים את העונש הכבד משמים בשל הרדיפה אחר המותרות, הנה אתם רואים בעיתון, בצד אחד מפרסמים ומדווחים על המלבושים היפים ביותר, ובצד השני על המוסדות החדשים שהוקמו לאחרונה ששם אוצר, חוש, עת לעשות, משכן, וכל זה בשביל ילדים מפגרים ואינדיבידואליים רח"ל.

הורים יקרים

מדוע שומעים בשנים האחרונות על אחוז כל כך גבוה של ילדים חולים רח"ל, מפגרים, כשהם נראים כדיוק כמו כל ילד, אך ניתן לראות עליהם אצבע אלקים, וכל זאת ברור וודאי שרק בשביל המתורות הענישו אותנו משמים כשרצו להראות לנו שאם עוסקים בעולם הזה ושוכחים מעולם הבא, הנה תזכרו שיש אלקים בשמים ולא תשכחו אותו... ואז כשמזכירים לנו בצורה כזו המצב הוא חמור מאוד.

טוב ומאושר הוא האדם הבורח מהבלי העולם הזה, וחושב תמיד רק על התכלית של העולם הבא, כשהמטרה היא להקים דורות ישרים, כשנחנך דור ליראת שמים ומדות טובות, ולא מחפשים להיפטר מעול הבית, כי אם קבעו כך משמים לסבול, טוב יותר לסבול עם ילדים טובים מאשר חלילה עם ילדים מפגרים...

אנו נציין להלן רשימה חלקית של הוצאות הנכללים בקטגוריית המותרות, כשהוצאות החתונה נפרט בנפרד.

עד מתי אתה מכלה ממונן של ישראל

לוקסוס לוקסוס

אחים יקרים לא עת לחשות

האט איר אפילו אן השגה ווי די לוקסוס עסט אייך אויף כרוחניות ובגשמיות. ליידער רוב מחלוקה פון שלוי ביח און גיטין ל"ע רח"ל נעמט זיך פון אט רעם לוקסוס וואס איז שונא נומבער איינס פון כלל ישראל!!!

אט האט איהר דא א שטיקעל ליסט ווי איהר קענט זעהן וויפיהל און וואס פאר א פרייו איר באצאלט פאר רעם לוקסוס

חתונה נארמאל

צד החתן		צד הכלה	
מתנות פאר די כלה		מתנות פאר' חתן	
\$3000	זייגער	\$1000	וייגער
\$3000	דיימענט רינגעל	\$400	אחרג פושקע
\$1000	האלו קייטעל	\$500	ש"ס
\$3000	אויגער רינגעל	\$200	טורים
\$1000	האנד קייטעל	\$300	שו"ע
\$100	מחזורים	\$100	רמב"ם
\$600	גראטולעשען	\$800	מנרה
\$1200	שיטלעך	\$1500	שטריימעל
\$1000	בלימען		אנדערע הוצאות
\$1000	וילבער וויזע	\$1000	סעודה חנאים
\$500	מתנוח למשפחה	\$200	חופה מסדר קר'
\$3000	איבערצופיקסען די רירה לכבוד די שמחה	\$3000	שבע ברכות
	אנדערע הוצאות	\$500	מתנוח למשפחה
\$2200	קליידונג		איבערצופיקסען די רירה לכבוד די גראטולעישאן
\$500	חנאים כחובה באווארפען	\$3000	קליידער פאר די כלה אין די שבע ברכות (יערן טאג אן אנדערע)
\$400	פארשפיל ס"ה	\$1000	קליידער פאר די מתוהניטע (חתונה - און שבע ברכות)
\$21,500		\$2000	מלכודים פארן מחותן
		\$800	נייע שטריימעל
		\$1500	אויסקליידערן די קינדער
		\$1500	ס"ה
		\$19,300	

הוצאות אויסגאבען בשותפות

הצתונה:	
\$7.200	200 קאפעל (וויליאמסבורג 60%)
\$10.000	200 קאפעל (וויליאמסבורג 40%)
\$15.000	200 קאפעל (בארא-פארק 75%)
\$20.000	200 קאפעל (בארא פארק 25%)
\$1200	מוזיק -
\$2000	פיקטשערס (מאווי) -

- דירה איינרישען:
 1. פעניטען - פלאָס - פירעהנג (ררעפס) - ווענישען בליינרס \$3200
 2. איינרישען אַ קאָך \$5.000

- מעבעל:**
 1. ריינינג רום - (אלגעמיינע ארימע מענטשען) \$5000
 1. ריינינג רום - (בעל-בחישה מענטשען) \$8.000
 2. בער רום - (ארימע) \$3.000
 2. בער רום - (בעל בחישה) \$6.000
 3. קאָך - (קיטשען סעט) (ארים) \$500
 3. קאָך - (קיטשען סעט) (בעל-בחישה) \$800

צד החתן		צד הכלה	
\$21,500	אייגענע הוצאות	\$19,300	אייגענע הוצאות
\$5.000	האלב חתונה	\$5,000	האלב פון הוצאות חתונה (טיילמאל מער - ועה ארבען)
\$4000	טייל מאל מעל	\$4,000	האלב פון רירה (ביליגסטע)
\$6.500	האלב רירה (ביליג)	\$6,500	האלב מעבל
\$6.500	האלב מעבל (ביליג)	\$43,800	אלעס צוזאם
\$37,000	אלעס צוזאם		

געדעגט ! די חשבונות זענען גערעכענט לויט ביליגסטע מעבעל. ביליגסטע איינרישען רירה. נארמאלע חתונה, אויב איז עס טייעדער קומט צו נאך \$5000 פאר יעדן צד. און דאס איז פאר יעדן קינד באוונדער.

געדענקט ! דאס איז חוץ הוצאות פון בר מצוה-כריח'ן אדער געבן נארן אדער קאסט פאר'ן פאר-פאלק צו קענען זיצען און לערנען רוהיג נאך די חתונה.

ג.ב. עס איז הארצרייסען דער פאקט, ליידער אז היימישע אירישע שטיבער אזש רבניש'ע און דביישע היידער שטאפירען אויס די קינדער מיט מעבל פון רעם באוואסטן העכסטן לוקסוס'ערען פאבריק "UNION NATIONAL" וואס דאס קאסט \$10.000 א בעדרום און נאך \$10.000 דער ריינינג רום, צוזאמען \$20.000.

שמו שמים !!!

ווי ווייט מען קען פאקריכען און נאכלויפען פוסטע עולם-הוה'דיגע הענוגים און נאך אופן חשכן וואס דאס ווערט צוזאמען געשנארט פון רעם כלל ישראל.