

לה' הארץ ומלואה, והמשכלים יזהרו כזהר הרקיע

2



מוזרי ורבי, כהן גדול לקל
עליון, ימחל נא על
ההעזה, איה פתוב פי
חייבים בלמוד הקבלה?

הקשב תלמיד יקר, כהן
אהוב למקום, את אלו
הדברים אומר רבי שמעון
בר יוחאי בכבודו
ובעצמו!!!



הנה,
קרא פאן!

1



ידידי ורעי
כהן הדיוט
משרת לה',
האם למדת קבלה?

אישי כהן
גדול, מדוע
הנני צריך
ללמד קבלה?



3

זה לשון הזוהר הקדוש בתקון מ"ג: "מאן דאסתלק קבלה וחכמתא מאורייתא דבעל פה ומאורייתא דבכתב, וגרים דלא ישתדלון בהון ואמר דלא אית אלא פשט באורייתא ובתלמודא ... ווי ליה טב ליה דלא אתברי בעלמא", תרגום: "מי שגורם שתסתלק הקבלה והחכמה הפנימית מן התורה שבעל פה ומן התורה שבכתב, והוא גורם גם לאחרים שלא יתעסקו בחכמת הקבלה ואומרים שאין בתורה ובתלמוד אלא פשט ... אוי לו! טוב לו שלא נברא בעולם!!!"



5

אמר לון רבי שמעון
... כד יהא קריב
ליומי משיחא
אפילו רביי דעלמא
זמינו לאשפחא
טמירין דחכמתא
... ובההוא זמנא
אתגליא לכלא.
תרגום: אפלו
נערים קטנים
שבעולם, ימצאו
נסתרות של חכמה
מסודות התורה ...
ובאותו הזמן יתגלה
לכל (זוה"ק וירא
קיי"ח).

הנה! אחי היקר!
שמע נא את
קולו של רשב"י
הקורא אלינו
בקול גדול:



אוי! כמה חבל שרק
עכשו נודעתי לכך...

4

ועוד דבר, הבט
וראה! האם שמעת
מעודך את הגיל
האמתי המפורש
בזוהר הקדוש
שמאז מותר
להתחיל ללמד
קבלה?

אנא רבי!
גלה לי!
ונא אל
תשאירני בספק!



יהודי יקר! זכור את דברי הזוהר הקדוש להלן ורחם על עצמך בכדי שלא תהיה אמלל בעולם הבא!!! מי שלא עסק בחכמת האמת ולא רצה ללמד אותה בשעה שנשמתו רוצה לעלות בגן עדן דוחין אותה משם בבזיון, כמו שאמרו בזוהר (שיר השירים) זכאין כל אינון דמשתדליו באורייתא למנדע בחכמתא דמאריהון ואינון דעונו ומסתכלין ברזין עילאין בגין דכד בר נש נפיק מהאי עלמא בהא אסתלקו מניה כל דינין דעלמא ולא עוד אלא דפתחין ליה תריסר תרעי דרזי דאפרסמונא דכנא דרזי דחכמתא עילאה תלן ביה כו' ואם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך אם אנת אתי לכאן בלא ידיעה ולא אסתכלית בחכמתא עד לא תיעול הכא ולא ידעית ברזין דעלמא עילאי צאי לך פוק מכאן דלית אנת כדאי ולית לך רשו למיעל. עד כאן לשון הזוה"ק.

תמונות בית המקדש הם מתערוכת "באר החיים"-המרכז לבית המקדש והמשכן, להזמנות לראות את התערוכה לכיתות וקבוצות וכדומה, טל: 02-9924486