

דאתקרון רקיע השמים, דממנן ביה כל
בוצינייא דנהרין.

תא חזי בין רקיעא דא, דאתקרי רקיע השמים,
עד הרקיע הנטוי על החיות, אית תלת
מאה ותשעין רקיעין אחרנין, ושבע אלפין
וארבע מאה וחמשין חולקין, סמכין אתרין
דבוצינייא אחרנין, ומאלין בוצינייא נטל
קודשא בריה הוא ואנח בהאי רקיעא דשמא,
לאנהרא על ארעא.

פרשה ד ויאמר אלהים תוצא הארץ נפש חיה
למינה. רבי בא פתח בהאי קרא, (ירמיהו
י טו) לא כאלה חלק יעקב פי יוצר הכל הוא.
תא חזי, כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם,
צפה וראה, שעתידין ישראל לעמוד ולקבל
תורתו, וגזר מכסאו כל אותם הנשמות
העתידות להנתן בהם.

ועשה למעלה אוצר אחד, אשר כל הנשמות
הגזורות מכסאו, עומדות שם. וקרא לו
גוף הנשמות. ולמה נקרא גוף הנשמות. אמר
רבי בא, מפני שכל הנשמות כשיוצאות מן
העולם הזה, עושה להם הקדוש ברוך הוא
דיוקנא של גופות, כמו שהיו בזה העולם,
ומניחם בזה האוצר.

וזה האוצר, באיזה מקום הוא. אמר רבי יוחנן
אמר רבי יצחק, במקום שגנזי גשמים שם,
וגנזי חיים טובים, ונקרא ערכות. ובערכות
יש גנזים הרבה, וגנזי הנשמות שם. והא אמר
רבי בא שאוצר אחד הוא, והכא תנינן גנזים.
אמר רבי יוחנן, לא תקשי לך, שנים אוצרות
הם: אוצר הנשמות, שעתידין להנתן
בכני אדם. דהא תנינן, בההוא צורה, ובההיא
דיוקנא ממש, שעתידי לעמוד בזה העולם,
בההוא דיוקנא הוא שם. ונקרא גוף הנשמות,

אחרים שנקראו רקיע השמים,
שממנים בו המאורות המאירים.
בא וראה, בין הרקיע הזה,
שנקרא רקיע השמים, עד הרקיע
הנטוי על החיות, יש שלש מאות
ותשעים רקיעים אחרים, ושבעת
אלפים וארבע מאות וחמשים
חלקים סמוכים על שני מאורות
אחרים, ומהמאורות הללו נטל
הקדוש ברוך הוא והניח ברקיע
השמים הזה להאיר על הארץ.

פרשה ד, ויאמר אלהים
תוצא הארץ נפש חיה למינה. רבי
בא פתח בפסוק הזה (ירמיהו י טו)
לא כאלה חלק יעקב פי יוצר הכל
הוא. בא וראה, כשברא הקדוש
ברוך הוא את העולם, צפה וראה
שעתידין ישראל לעמד ולקבל
תורתו, וגזר מכסאו כל אותם
הנשמות העתידות להנתן בהם.
ועשה למעלה אוצר אחד אשר
כל הנשמות הגזורות מכסאו
עומדות שם, וקרא לו גוף
הנשמות. ולמה נקרא גוף
הנשמות? אמר רבי בא, מפני
שכל הנשמות, כשיוצאות מן
העולם הזה, עושה להם הקדוש
ברוך הוא דמות של גופות כמו
שהיו בזה העולם, ומניחם בזה
האוצר.

וזה האוצר באיזה מקום הוא?
אמר רבי יוחנן אמר רבי יצחק,
במקום שגנזי גשמים שם וגנזי
חיים טובים, ונקרא ערכות.
ובערכות יש גנזים הרבה, וגנזי
הנשמות שם. והרי אמר רבי בא
שאוצר אחד הוא, וכאן שנינו
גנזים?

אמר רבי יוחנן, לא יקשה לך,
שנים אוצרות הם: אוצר הנשמות
שעתידין להנתן בכני אדם,
שהרי שנינו, באותה צורה
ובאותו דיוקן ממש, שעתידי
לעמד בזה העולם באותו דיוקן