



האדמו"ר מהאלמין
רבי שלום יהודה גראס שליט"א
חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה



רבינו בעל הסולם
נשמת האריז"ל בדורינו

מכתב לכל היהודים חלק ד'

ונוצר מזה מצב שאפילו בין היהודים החרדים הרבה מתעסקים בדברים שהפוכים מביטחון בה'. נדבר על החרדים, אם יש אמת - זה איתם. ונראה איפה אנחנו עומדים.

הגויישקייט השורר בעולם

בחו"ל עגל הזהב חוגג. יצרו משהו דומה ל"אידישקייט" (יהדות), אבל זה לא "אידישקייט", ואפרט! הגברים מתלבשים פחות או יותר כמו היהודים של פעם, לא כולם אבל הרבה. אבל הרבה נשים לבושות כמו גויות מפרזיז או ממקום אחר, ששייך לאופנה, הבתים מפוארים, והרבה נשים מבזבזות זמן ומחשבות לשפץ את הבתים שלהן עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כי זה מה שנותן טעם לחיים שלהן. וכשמשמעם להם יוצאים לבלות במסעדות כשרות, בקונצרטים כאילו כשרים, ונופשים עם סימן שאלה אפילו שכתוב כשר למהדרין מן המהדרין. ובכלל רוצים דברים שלא שייכים לחיים יהודיים. אפילו אם קוראים לזה "אידישקייט" (חיים יהודיים), אפילו אם הכל נראה ככה, זה לא ככה.

מי שרוצה להיות יהודי אמיתי נתקל בכל מיני מניעות מצד הערב רב

לאחרונה בארץ ישראל הדברים דומים כבחו"ל, ומי שמנסה לחזור למה שהיה, ולשים מחיצה מסביבו, החברה החרדית צוחקת ממנו, ואפילו שונאת אותו, כי זה מסכן את היכולת שלהם לחיות כמו גוים. זה ביקורת, בצורה גלויה על צורת החיים האסורים שלהם. ואסביר: זה שיהודים חרדים שונאים יהודים חרדים שמנסים לחזור למה שהיה פעם. זה בגלל שהם מפחדים מהם כי זה מטיל עליהם ביקורת. ואפילו רק זה שמתלבשים יותר צנוע, ולא מוכנים לאכול במסעדות, ומשתדלים לא ללכת לכל מיני מקומות אסורים וכו', זה בעצם מעלה עליהם חרון אפם של חרדים אחרים שלא רוצים להתנהג כך.

לא רוצים לשמוע האמת

זה המצב העגום שלנו היום, ויש הרבה מאוד חרדים שלא אוהבים לשמוע את הדברים האלה, שמגלים את האמת, כי הם רוצים לעשות את הדברים שהם רוצים ולא להיות כפופים אל דרך האמת. הם לא רוצים ביקורת על מעשיהם. רק רוצים שאגיד להם: תגידו עשרה פרקי תהילים כל יום, תגידו כל יום פרק שירה, והכל יהיה טוב. תגידו בערב שבת שיר השירים, ואתם יכולים להמשיך להתנהג כמו גוים. אבל אי אפשר להגיד כך. כי האמת מאוד חזקה וברורה.

מלחמה גדולה ונוראה

להעולם מוחכה מלחמה נוראה ועצומה, מלחמה נוראה שלא היה עוד כזו מלחמה בכל ההיסטוריה, ולא כל כך קשה לדמיין איך תראה המלחמה, כי כתוב על זה הרבה בנבואות שנאמרו על ידי ה' יתברך לנביאים, לפני אלפי שנים, (ואפילו הגויים עשו סרטים רבים המתארים מצב דומה לזה, אמנם בצורה נמוכה וגסה יותר).

המלחמה תהיה עם היצר הרע

אבל זו מלחמה רוחנית, מלחמה קשה שאנו חייבים לנצח סופית את יצר הרע, ולאחר מכן יקויים "ואתא הקב"ה ושחט את מלאך המות".

היהודים שיזכו לקבל פני משיח צדקנו

המלחמה לא תהיה קלה כלל וכלל, ויש ממה לפחד, אבל העולם לא יחרב לגמרי, וארץ ישראל תמשיך להתקיים, והיהודים יקבלו את פני משיח צדקנו.

כמה יזכו לקבל את פניו? כמה יהיו ראויים לקבל את פניו?

זה אינני יודע.

אבל מי יהיה ראוי לקבל אותו?

אלו הם היהודים שמאמינים בהקב"ה ובוטחים בו בכל לבבם נפשם ומאודם. יהודים שבוטחים בה' בכל דבר בחיים שלהם. יהודים שמאמינים בכל ליבם שכל מה שקורה זה רצונו וזה לטובתם. יהודים שמחכים באמת למשיח, יהודים שמתגעגעים לבית המקדש והקרבתו, יהודים שמתגעגעים כמו שמתגעגעים לידיד שלא ראו אותו שנים רבות. געגועים של ממש. אלה יזכו לקבל פני משיח צדקנו.

ובפרט, יהודים אשר יעסקו במסירות נפש בזוהר הקדוש ויתעוררו על ידו לתשובה שלמה.

וכמה יהודים כאלה יש בעולם הזה בתקופה שלנו?

נראה שמעט, ולמה?

עזיבת הזוהר הקדוש

כי עזבנו את הזוהר הקדוש ואת פנימיות התורה, הגברנו את החיצוניות והגויות בעולם ובישראל, ולכן באים כל המלחמות והקשיים, הנסיגות והצרות וחבלי משיח.

דומים למכות שקיבלו המצרים בעת יציאת מצרים, אבל הרבה יותר גדולים.

אחד מחמשה יצאו

ממצרים יצאו אחד מחמשה, ויש אומרים אחד מחמישים ויש אומרים אחד מחמש מאות. (מכילתא בשלח). וכמו ביציאת מצרים כן יהיה ביציאה מהגלות, רק מי שיהיה זכאי להיגאל יגאל, והרבה רח"ל לא יזכו להיגאל, ולכן אל תחשבו שרק בגלל שאתם יהודים ונותנים צדקה ועושים מצוות וחסד, שזה מספיק כדי להינצל. תדעו שזה לא מספיק כלל וכלל.

ללמוד זוהר

אם כולם היו לומדים זוהר הקדוש היו רואים מה זה להיות יהודי אמיתי וירא שמים. לכן צריכים כולם ללמוד זוהר הקדוש.

געגועים קדושים

צריכים להגיע למצב של געגועים רבים לגאולה ולמשיח צדקנו. געגועים לה' געגועים לשכינה הקדושה, צריכים להגיע לאהבת ה' ממש, שמוכנים לא רק למות כיהודי, אלא לחיות כיהודי אמיתי. צריכים את האומץ, לזרוק את הגשמיות ולהגיע לאמת.

כל אחד צריך להילחם

עכשיו כבר הסוף של כל התיקונים והקב"ה רוצה שנתעורר, ואף שנפלנו כל כך ואנו מתגוללים בטיט וברפש, ואלה שיהיה להם ביטחון בה' ואמונה בה' יצאו מהגלות. ה' לא נתן זמן מדויק לגאולה, כי יש הרבה תיקונים לתקן. זה התיקון האחרון. אנחנו עומדים עכשיו ערב הגאולה השלמה, וכל אחד צריך להילחם בעצמו נגד היצר הרע, מלחמה קשה וכואבת עם נסיונות קשים ומרים, וצריך להילחם כל הזמן. זה לא רק מלחמה עם טילים ופצצות גרעיניות, זו מלחמה פנימית של כל אדם ואדם.

יד ה'

יהיה ממש יד ה' ברור שלא יהיה שום ספק. לא אחמניג'אד, ולא פוטיץ ולא אובמה. כולם יראו את יד ה', הכל יהיה מהקב"ה בעצמו. ולא על ידי זולתו.

תשובה אמיתית ושלמה

כולם מדברים על איומי פצצות האטום והטילים וגזירת הגיוס וכו', אבל כשזה מגיע לנושא של תשובה, אף אחד לא יודע על מה אני מדבר. אז מה זה 'תשובה'? אנשים חושבים שאם אומרים כמה פרקי תהלים, והם קצת יותר זהירים עם הכשרות שלהם מה שבהחלט דבר עצום מאד כי אפילו משחטות עם הכשר מהדרין הם טרף ממש וצריך ליזהר בזה למאד ובשר בקר ממש אי אפשר לאכול בימינו בגלל הבעיות הרבות הקשורות בו, ולא מדברים לשון-הרע על רבנים, אז הם חושבים שהם עשו מה שצריך. זה לא מספיק. זה מגוחך. אנחנו בכלל לא מתקרבים להיכן שאנחנו צריכים להיות.

מלחמה קשה וכבדה

בקרב מאד תהיה מלחמה נוספת, וזה יגרר עוד ועוד, וזה יגרום לנו הרבה חרדה וסבל. הדרך היחידה לעבור את המלחמה הוא "רחמי שמים".

ואחד מן הצורות הגדולות ביותר לעורר רחמי שמים הוא העסק היומי של הזוהר הקדוש ופרט כשרבים לומדים ביחד מתוך אהבה אמיתית איש לרעהו ותשובה שלמה. וזה מעורר רחמים גדולים עד אין קץ, וזה מקרב את הגאולה "ברחמים" (רעיא מהימנא).

חיים רוחניים

חייבים ללכת בדרך ה', ולחיות חיים רוחניים, וגם חיים גשמיים, אבל לא בגשמיות של הרחוב, אלא גשמיות אשר משרתת את רצון ה', משרתת את התורה ואת המצוות, לא גשמיות מוגזמת. רק אלה יוכלו לחיות בעולם.

רק הצדיקים ישארו

אני מדגיש שוב, רק אלה המחפשים את האמת, לאו דווקא אלו שבסוף מצליחים להיות הצדיקים הגדולים ביותר, אלא גם אלו שמשתדלים, קמים, נופלים, קמים, טוב מנסים, טוב נופלים, אבל קמים ומשתדלים, גם אלו נקראים צדיקים ככתוב שבע יפול צדיק וקם, רק אלו יצליחו להגיע לבית המקדש השלישי.

הרשעים לא יזכו לגאולה

✘ אבל הבטוחים שהם יגאלו, כי הם נותנים הרבה צדקה, ידעו שיש להם הרבה מה לתקן בעיניי כספים.

✘ וכן המתלבשות כמו נשי פריז וכדומה, ובטוחות שינצלו בגלל שמתפללות בצורה רצינית.

✘ וכן אותם שחושבים שהם צדיקים וצדקניות שהרי עושים את כל המצוות בהידור רב, אבל הם מדברים לשון הרע אחד על השני. לא יזכו לקבל פני משיח צדקנו, רח"ל.

רק לומדי הזוהר יזכו לגאולה

✘ וכן אלה שאין לומדים כלל זוהר הקדוש לא יזכו להיגאל, כי הם מזלזלים בזוהר הקדוש שנכתב במפורש (נשא קכד). שרק מי שיאחז בעץ החיים שהוא הזוהר ינצל.

לעשות בדק הבית

עם ישראל, תבדקו את עצמכם, לא נשאר זמן רב, אל תהיו בין אלה שמאמינים לנביאי השקר, כמו שהיה בזמן חורבן בית המקדש, אל תחשבו שיהיו הנחות, הקב"ה הוא בעל הרחמים. אבל הוא לא ירחם, על מי שהולך נגד רצונו ועובר על מצוותיו.

הקב"ה מאריך אפו עד גבול מסוים

מאדם הראשון ועד היום, בכל ההיסטוריה רואים שלהקב"ה יש הרבה סבלנות, לפעמים הוא מחכה כמה מאות שנים כדי שהאדם יחזור בתשובה. אבל יש גבול. וכל פעם שבני אדם עברו את הגבול, באה המכה הקשה ביותר.

כשתבוא המכה, יהיה נורא.

בבית המקדש הראשון והשני, נהרגו מליוני יהודים בצורה אכזרית ביותר. בזמנים כמו באירופה לפני 1000 שנה מסרו יהודים את נפשם על קידוש ה', ונהרגו בצורה אכזרית ביותר. ומי יכול לשכוח את השואה.

חזרו בתשובה

לכן יהודים, אנא, חזרו בתשובה עכשיו, אין הרבה זמן. אין אנחנו רוצים שיהיה לנו סוף כמו אלה שקיבלו את המכות בהיסטוריה, אין אנו רוצים להשתייך לחלק הזה של ההיסטוריה שקבלו את העונשים הגדולים. אנא מכם, עכשיו, תבדקו את כל החיים שלכם, מההתחלה ועד היום, תחפשו את החולשות ואת הרצונות האסורים שלכם, ותחזרו לקב"ה.

כימי צאתנו מארץ מצרים

המלחמות הקשות יתחילו באופן פתאומי, בלי שיהיה זמן להתכונן, והקב"ה יעשה לנו ניסים עצומים ומפחידים מאוד, נסים

ובספר חסד לאברהם (מעין ג, נהר כ) כ' שמסורת קבלה בידנו שאותו יום שיבוא משיח ימצאו בא"י שבעת אלפים מבני ישראל. ודבר זה כבר אירע "והשארתי בישראל שבעת אלפים כל הברכים אשר לא כרעו לבעל (מלכים א' יט).

גודל אמירת ברכות בכוונה

אלו שיזכו לזה הם אלו שאומרים את ברכותיהם כראוי, ובכדי שהאדם יברך כראוי הוא חייב לדעת היטב את הלכות ברכות.

מפני שבאמירת ברכה בכוונה (כנדרש לפי ההלכה בשו"ע סימן ה' ומשנ"ב שם) האדם יוצר קשר חי עם בוראו ומשיג דביקות בו וזוכר שהוא האדון שלו והוא עבד נרצע ונכנע מפניו וממליכו על כל העולם ומגן על העולם.

באזור שנת התש"ע נאמד מספר היהודים בעולם בכ-13,308,800 נפש; 7,739,600 מתוכם חיים בתפוצות ו-5,569,200 מהווים את יהדות ישראל.

זאת אומרת שיש 7 וחצי מיליון יהודים בעולם ו-5 וחצי מיליון בארץ.

מזעזע! על פי החסד לאברהם ישארו ביום ביאת משיח רק שבעת אלפים איש בארץ ישראל שזה 1/1900 מכלל היהודים בעולם ו-1/795 מהיהודים בארץ ישראל.

ויש מדרש שאומר שישארו חיים רק 1/500.

ויש לשוב בתשובה אמיתית ולהתפלל שיותר מ-10% מהיהודים ישרדו.

להתכונן פיזית לביאת המשיח

ובנוסף לזה תעשו משהו להראות לקב"ה שאתם באמת מחכים לו [חייב לחכות לביאתו בכל יום וכל היום... כמו שאנו אומרים בתפלה "כי לישועתך קוינו כל היום"] תעשו לעצמכם בגד יפה, לבוש מיוחד רק לקבל פני משיח.

כשיגיע הזמן שמשיח מגיע, וכל אחד ירוץ לקבל פניו, אנחנו נלך לארון שלנו, נפתח ויהיה בגד מוכן. לא יהיה חסר כפתור ולא נצטרך להחליט הבגד הזה או הבגד הזה. שהכל יהיה מסודר, שלא פתאום יתגלה כתם או שחסר משהו. שפשוט נלבש ונלך לקבל משיח צדקנו

וגם שכל אחד יבדוק שהבגד מתאים לקבל משיח, שזה בגד צנוע. לאשה, בגד רחב עם שרוול ארוך, מכופתר עד הצואר גם מאחור ומהצדדים. שמשיח בא, אי אפשר לרוץ לקבל אותו עם בגד לא מתאים או עם כיסוי ראש לא מתאים.

אסור לקבל משיח עם פאה. אין שום פאה שתהיה מותרת. שום חצאית או שמלה צמודה, שום גרב לא מספיק עבה, שום נעל לא צנועה. בלי איפור, ממש אשה צנועה.

להכין לבוש פנימי (על ידי תשובה ולימוד הזוהר) ולבוש חיצוני

עם ישראל, אלה הבגדים שאנחנו צריכים ללבוש כשאנחנו באים לקבל פניו של משיח. וצריכים גם את הלבוש הפנימי - זה התשובה [זכריה ג, ד ושערי קדושה א, א ע"ש]. להצטער על העבירות שלנו. ועם שני הדברים האלה, הלבוש החיצוני המתאים והלבוש הפנימי המתאים, אנחנו בעתיד הקרוב נקבל בשמחה את משיח צדקנו.

להתחזק באמונה בטחון ושמחה

ויש עוד דבר חשוב ביותר, שזה היסוד של הקשר של כל יהודי לעולם הבא ולנצח. וזה האמונה והביטחון שהקב"ה הכל יכול. שהוא ברא אותנו ואת כל העולם, ואם אנחנו רעבים - הוא יאכיל אותנו. ואם אנחנו עייפים - הוא יסדר לנו מיטה נוחה, ואם אנחנו צמאים

"החרדים" התרחקו מהאמת

מה שאמרתי למעלה זה רק כמה דוגמאות מן הבעיות של הדור שלנו. אלו הם רק דוגמאות קטנות של עד כמה רחוק הדור הזה של 'היהודים החרדים', התרחקו מן האמת. ואני מרגיש שאני מוכרח לומר לכם את הדברים האלה, אחי היהודים, מפני שאני אוהב אתכם, ואני רוצה שתעברו את המלחמות האחרונות הללו בלי סבל מיותר.

ה' אינו שוכח אהבתו לישראל

לכן, עם ישראל! הקב"ה אוהב אתכם מאד מאד כמו שכתוב בדברים ז', ז': "הֲשִׁקָה ה' בְּכֶם וַיִּכָּהֶרְךָ בְּכֶם" ע"ש. אתם יצאתם ממצרים מתוך אהבה, יצאתם ממצרים בלי אוכל כמעט. אמנם עם הרבה זהב, אבל עם מעט אוכל. ורוב היהודים מתו במצרים. ולא בכיתם על זה, ולא כעסתם על זה. יצאתם ממצרים בשמחה, ובאמונה וביטחון בה'. וה' לא שוכח את זה. כדכתיב בישעיהו מ"ט, ט"ו: "וְאֶנְכִי לֹא אֶשְׁכַּחְךָ". הוא לא שוכח את הכלה שלו שיצאה אתו למדבר, רק מתוך אהבה. כדכתיב בירמיהו ב', ב': "כִּי־כִתְבִי לְךָ חֶסֶד נְעוּרַיִךְ, אֲהַבְתִּי כְּלוּלֹתֶיךָ, לְכַתֵּךְ אַחֲרַי בַּמִּדְבָּר, בְּאֶרֶץ לֹא יְרֻעָה."

העגל הוא שורש כל הצרות

אבל מהרגע הזה, רגע מיד אחרי שיצאנו - התחילו כבר בעיות בענין של עגל-הזהב, שענד היום זה ממש הורס אותנו. [בית אלוקים להמב"ט סוף ש' התשובה]

כל אחד יקשור קשר ישיר עם ה'

ולכן, עם ישראל, התיקון הוא לקשור מחדש את הקשר עם הקב"ה. לא כעם שלם, ברגע זה, אלא שכל אחד, כל יהודי, שגיע לקב"ה, ויִרְאֶה כביכול ישיר לקב"ה, כמה שהוא אוהב את הקב"ה, ורוצה להיות עבדו, רוצה לְעַבְדוֹ. זה העיקר. [ועי' מסילת ישרים פי"ט בענין האהבה]. ואז בע"ה נצא מהגלות הזאת לחרות, לגאולה השלמה. ונקבל משיח צדקנו ממש בשמחה. ואנחנו נמשיך ככה לנצח. כדכתיב בישעיהו נ"א, י"א: "וּפְדוּנִי ה' יְשׁוּבֹן, וְכָאֵז צִיּוֹן בְּרִנָּה, וְשִׁמְחַת עוֹלָם עַל רֵאשִׁים."

לדעת את ה' על ידי זוהר

וביארנו בס"ד (במאמר קבלת עול מלכות שמים שלמה) מטרת השיעבוד והיציאה ממצרים היתה כדי להיות עבד ה'. ואי אפשר להיות עובד ה' אמיתי אלא אם כן לומד זוהר הקדוש.

והמצוה הראשונה שנצטוו ישראל בצאתם ממצרים היתה לדעת את ה'. ואי אפשר לקיימה אלא אם כן לומדים זוהר הקדוש.

ומעשה בפסח תש"ע ותלך משפחה אחת מרמת בית שמש לקבל את פניו של הגאון רבי חיים פינחס שיינברג זצ"ל ולקבל את ברכתו.

לאחר שקיבל פניהם במאור פנים שאלם "רצונכם לקבל את פני המשיח?" ויענו: "הן". וישאלם בשנית: "רצונכם שהמשיח יאמר לכם "שלום עליכם?" ושוב הם ענו בחיוב. ואז אמר להם: "גם אני רוצה לקבל את פניו של המשיח, רצוני שהוא יאמר לי "שלום עליכם", אבל לא כולם יזכו לזה.

שני שלישי מהעולם יחרב בגאולה

כי הנה כתוב "והיה בכל הארץ פי שנים בה יכרתו יגועו והשלישית יותר בה" דמשמע דשני שלישי מהעולם יחרב, ובמצרים רק חמישית מהיהודים נגאלו וכמ"ש "וחמושים עלו בני ישראל ממצרים". (ועי' בילקוט שם) ורבינו בחי"כ' (כד הקמה) שהגאולה האחרונה תהיה מעין הגאולה הראשונה.

מאיתנו" ועודני זוכר שעשה בתנועות ידיו תנועה של אדם שיורד לתוך בוך. "יום אחד בלי חיזוק"...

להתחזק בלימוד הזוהר במקום...

אז במקום להתחזק מהספרים הקדושים ומדברי חז"ל הקדושים (ובפרט ספר הזוהר הקדוש אשר ידוע שמרן החזו"א אמר עליו שלשונו מעורר יותר מכל לשונות חז"ל) כדי שלא לטבוע בבוץ הזה, ולא להיות כופר בעיקר רח"ל, אז מדליקים רדיו לקבל את הבוץ ולבלוע את זה! מגרה יצרו על עצמו!

דור המבול סרבו לשמוע תוכחה מנח ולא רצו לעזוב את השקר ולכן אבדו

נח בנה את התיבה במשך 120 שנה. הוא ניסה להזהיר את האנשים מה הולך לקרות, אך הם לא היו מוכנים לעזוב את השקר מאחור, לכן הם זילזלו בנח.

הוא אמר להם שיצאו מים רותחים מהתהומות ויציפו את כל העולם, והם אמרו לו: "מה הבעיה? נסתום עם רגלינו את פי התהום".

נח לא זז מבלעדי השי"ת

"את האלקים התהלך נח" מפרש הרמב"ן שהוא לא זז בלי האלקים. נח היה אחרת לגמרי מבני דורו.

השלב האחרון

החל מתשעה באב בו החלה מלחמת העולם הראשונה, החל מאותו רגע - החל השלב האחרון. מלחמת עולם השניה ב תרצ"ט וכל המלחמות שאחריה עד היום בו נפלו מגדלי התאומים - מרכז הסחר העולמי - ליבו של העולם הזה. תקופה זו באה ללמד את העם היהודי ואת העולם, מהו שקר ומהי האמת. העולם הזה הוא עולם של שקר וריקנות. האמת היא היתקרבות לה'.

אמר הגר"ש ברעוודה זצ"ל: מי שפורש עצמו מהערב רב ולא אוכל נבלות וטרפות ולא מדבר לשון הרע ואינו חפץ בתאוות ועוסק בזוהר הקדוש - ינצל מהמבול הנורא שיבוא בקרוב

'מי שהוא מופרש ומובדל לגמרי מבני הדור ולא אוכל את הנבילות וטריות שהם אוכלים יום יום.

מופרש בדיבור ואינו מדבר לשון הרע ושטויות.

מופרש במחשבה - ואינו חפץ בתאוות שלהם.

מי שהוא מופרש ומובדל לגמרי יזכה לתיבת נח כמו שזכה נח בבני דורו להנצל יחידי עם כל משפחתו מפני שנהג לפי האמת והצדק ולא הושפע מבני דורו.

כך יזכו יוחי כל יהודי ויהודיה שיהיו מופרשים ומובדלים מהם לגמרי להנצל מהמבול הנורא שיהיה בעולם בקרוב!

בעלי הביטחון בה' יקבלו את משיח צדקינו

אני גם רוצה לומר לכם שהזמן קצר. אנחנו חושבים שחיי הגשמיות כפי שהיתה עד עכשיו יימשכו לנצח, אבל יש לנו הרבה דוגמאות שזה לא נכון.

הרבה טרגדיות אינמות פגעו בעולם החרדי, הן ברמה האישית והן ברמת הכלל. אנחנו היינו עדים לטבח נורא של ילד קטן (לייבלה ז"ל). אנחנו היינו עדים להריגתו של צדיק גדול (ר' אלעזר זצ"ל). ואנחנו עדים לסערה שגבתה מחיר כבד כל כך של גשמיות שהפכה את

- הוא יביא לנו מים. ואם אנחנו מפחדים - הוא ירגיע אותנו [ראה העיקר הראשון של הי"ג עיקרי האמונה].

וכל מה שאנחנו צריכים - הוא יספק לנו, ואנחנו לא צריכים לא את הבנק, ביטוח לאומי, קופת חולים, צבא, משטרה וכו'. אנחנו לא צריכים שום דבר - רק צריכים את הקב"ה, והוא יטפל בכל הצרכים שלנו.

עם אמונה ובטחון כזה יהיה לנו זכות לקבל את משיח צדקנו ברחמים ["הבוטח בה", חסד יסובבנו" (שוחר טוב ל"ב, וראה מלבי"ם תהלים קכה)].

אנו נמצאים בתקופה חמורה מאד

אמר הגר"ש ברעוודה זצ"ל: למען האמת אין אדם בעל שכל שיאמר שאין אנו נמצאים בתקופה חמורה מאד. אין אדם בעל שכל שיאמר שהצרות והאינשים אינם קשים כל כך שעלולים לשבור את ה"אמונה ובטחון", בודאי מנסים אותנו עכשיו.



הנסיון עכשיו הוא נסיון האמונה

הגמרא אומרת בסוף מסכת מכות בא חבוק הנביא והעמידן [את כל התרי"ג מצוות] על מצוה אחת - "וצדיק באמונתו יחיה" - הוא חי על פי אמונתו. ועל המצווה הזו קיימים כל שאר המצוות. והנסיון עכשיו הוא מצות האמונה.

מרון החזון איש:

צריך להתחזק שלא לטבוע

אני זכיתי לשמוע כאן בבני ברק לפני כארבעים שנה בערך מפיו הקדוש של מרון רבינו הגדול החזון איש זצוק"ל שהודות לו אנחנו קיימים כאן כיום.

שמעתי מפיו "בדור הזה כל אחד מאיתנו" אמר והצביע על עצמו. נמצאים מוקפים בבוץ ממש, לכלוך רחני.



וכל אחד מאיתנו יום אחד בלי חיזוק - עלול לטבוע לגמרי בבוץ הזה לעולם". אמר. "כל אחד

ומהו התיבת נח של דורנו?

הלוא זה הוא ספר הזוהר הקדוש וכמו שנאמר בזוהר (ח"ג קנ:).

לכן ידבק כל יהודי את נפשו בזוהר הקדוש ויבדל מכל הערב רב.



עם ישראל - הגיע הזמן לבחור - לפחד או לבטוח בה? לבטוח בה' בשלמות.

יעבור בקלות. גם יולדת - עם כל הקושי שלה, בסוף היא נהנית גם הנאה רוחנית. וכל תכלית החיים זה הקירבה אל ה', אפילו אם זה כואב, הכל כדאי בכדי להגיע אל המקום הטוב. וכל העבר יראה כחלום יעוף, וההנאה תהיה מעל ומעבר.

אנחנו כבר נמצאים ביותר מההתחלה של הגאולה. הגאולה כבר פה.

ויש שלבים. אבל ברגע שמישהו מתגלה - החיים שלנו יהיו הרבה יותר קלים. כי נראה בעיניים שלנו את האמת ברור. ויהיה מישהו שיוביל אותנו, שליח ה', שאנחנו נדע במאת האחוזים שהוא השליח של ה'. ואז יהיה לנו הרבה יותר קל. אפילו שגם אז לא יהיה לנו קל, אבל היכן שהקושי שלנו נמצא עכשיו, אז יהיה לנו הרבה יותר קל.

שאלה: הבנתי כי בזמן שהמשיח יגיע העולם ישתנה לגמרי, המציאות תהיה אחרת...

תשובה: נכון. אבל עדיין האויבים יהיו. יש כמה מלחמות שהוא חייב לעשות נגד הרשעים, אבל זה לא יפריע לנו, כי נהיה עם האמת.

לאחרונה מתגלה השקר

שאלה: השקר מתגלה לאחרונה יותר ויותר מזהים את זה ממש.

תשובה: נכון מאד. עכשיו השקר והאמת הרבה יותר ברורים. השקר אמנם נהיה יותר רחב, ותופס יותר מקום, אבל זוהי רק אחיזת עיניים. עוד מעט, השקר, שרק לפי השם שלו זה אומר שאין לו מהות, [ראה מס' שבת קד.] ייעלם לגמרי. והאמת, שיש לו מהות, יתפוס את כל המקום הפנוי. אני רוצה לומר לכם: לא לדאוג! כשהגאולה השלימה תגיע בעיתה ובזמנה - אז זה יהיה לטובת הכל. ועם בית המקדש, ועם כל מה שהיהודי צריך בשביל לעלות מעלה מעלה, ולהתקדם עד אין סוף.

לא לדאוג. עד אז יבוא משיח. יש לו מלחמות, יש לו עוד דברים שהוא צריך לעשות. וברגע שיש את בית המקדש, אז גם כן נמשיך להתקדם - עד שנגיע לאלף השביעי. אז זה יהיה התקדמות בלי יצר הרע, וְיָמַלְ ה' אֱלֹהֵינוּ אֶת לְבָבְךָ כו'. דברים פרק ל', ע"י רמב"ן [שם].

התקדמות בלי קושי והפרעה, התקדמות לְנֶצַח.

אנחנו באמצע תהליך הגאולה הכללית. לא לדאוג. ה' יעזור לנו. אבל השנה הזאת יהיו המון המון דברים. דבר-אחר-דבר ברציפות. עד שנגיע לאמת ממש. וגם משיח. אבל עדיין זו לא הגאולה השלימה. אבל ברגע שיש לנו משיח, אז יש לנו כיוון, וזה כבר חצי גאולה. ברגע שרואים אותו ויודעים שהוא פה - זה כבר עולם אחר.

אני לא יודע תאריך, אבל זה קרוב מאד.

לכן חזקו ונתחזקו בעד ה' אלקינו ושכינת עוון ונבוא לעזרת והצלת אחינו ונקבע לימוד יומי של הזוהר הקדוש ונעזור אחרים ללימוד הזוהר ותשובה שלמה ונוכה להפגש בולנו בבית המקדש השלישי הרבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום.

החיים לבלתי נסבלים. אנחנו מבקרים אנשים שהם חולים וסובלים, לא עלינו. אנחנו קוברים ברציפות צעירים כמו גם זקנים, רחמנא ליצלן. ואנו רואים לפנינו חושך ואפלה.

נכנסנו למנהרה, הדלתות נסגרו מאחורינו, ואנו נגיע לנקודה של חושך מוחלט. אחרי החושך המוחלט יהיה קצת אור, וככל שאנו ממשיכים בחשכה - האור יתחזק יותר ויותר, עד שנגיע לגאולה. אבל קטע הזמן שבו נהיה בחושך המוחלט - יהיה מאוד מפחיד. העולם יתהפך אנו נראה נסים יותר גדולים מהמכות במצרים, ונהיה מאוד מבוהלים..

אבל אלה שקרובים לקב"ה, ישרדו.

ההכנות: לימוד הזוהר, תשובה אמיתית, אמונה ובטחון, תפילה, אחיזה באמת, פרישות מכל ענייני הערב רב, לירא רק את ה'

וצריכים לאחוז בעץ החיים שהוא הלימוד התמידי בזוהר הקדוש. ולהתכונן בבטחון בה'. מה שאתם מתקרבים יותר בתפילה, ובמחשבה נכונה, בכיוון חיים נכון, מה שאתם מתקרבים לאמת יותר ויותר. לא לפחד מאף בן אדם, ומאף מצב. רק להחזיק, כביכול, בהקדוש ברוך הוא. זה הדבר שה' מנסה ללמד. ולכן, לא צריך לפחד מכלום, רק מהקב"ה. ולא "לפחד", אלא שתהיה יראת ה'. ושנרצה מכל הלב לעשות את רצונו, [וישם בלבנו אהבתו ויראתו, ולעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם. סוף תפילת ובה לציון].

זה הדבר שיציל אותנו, ושיביא אותנו לתחילת הגאולה, לשלמות הגאולה, ולבית המקדש השלישי בשמחה ובששון.

זמן הגאולה

אני מוכרח לומר שכמעט מגיעים לגאולה. נכון שלכולם יש בעיות, אך שום דבר אינו עצוב. צריכים לבטוח בה', כי אין כזה דבר למות. היהוד עובר מחיים לחיים, עובר את המחיצה מהעולם הזה לעולם הבא, ובאותה דרך יחזור לעולם הזה, שיהיה על אחת כמה וכמה הרבה יותר גבוה מהעולם הזה עכשיו. נכון שמפחדים, אך צריך לזכור שהפחד בא ממקור רע. והשמחה באה מהקב"ה. וברגע שנגיע לאמת אי אפשר שנהיה עצובים.

כל הפחד מלהשאר לבד, או לנדוד ממקום למקום ולשנות את החיים, או ח"ו להיות חולים ולסבול, כל זה מפחיד, אך צריך כמה שיותר מצוות, כמה שאפשר לדחוס לכל דקה ודקה עוד חסד וכו', וכל יהודי אמיתי יצל. אתם בודאי יהודים אמיתיים, וגם המשפחות שלכם, והרחוקים יצטרכו לסבול, כי לא יוכלו לקבל את האמת בקלות, אך בסוף גם הם יקבלו את משיח צדקינו, ואם עכשיו לא נפחד - נעבור את הכל בקלות. הפחד הוא האויב הראשי שלנו, ולא לשפוט ולדון יהודים אמיתיים שהם סוטים מן הדרך, כי יש להם מלחמות קשות בתוכם. יש ביניהם יהודים תמימים. אני לא מדבר על מי שגורמים קונפליקטים בין יהודים. צריך לשמוח שב"ה יש לנו משפחה, אוכל, בגד, וגג לראשינו. וגם קירבה אל הקב"ה. אנחנו לא צדיקים - אך צריך לשאוף לזה. ואת כל הכח להכניס בזה. ואז הכל

מַחֲפָשִׁים מְפִיָּצִים לְמִלְיוֹנֵי דְפֵי הַזְהָר בְּכָל הָעוֹלָם

מַחֲפָשִׁים תּוֹרְמִים לְהַדְפִּיס מִלְיוֹנֵי דְפֵי זְהָר הַיּוֹמִי לְחֻלְקָם ל-15 מִלְיוֹן יְהוּדִים בְּחָנָם. הַתּוֹרְמִים מְשַׁלְמִים יֶשֶׁר לְדְפוּס! הָאֵם יֵשׁ מַחֲשֵׁב שְׂיוֹכֵל לְחַשְׁבֹּן אֶת הַזְכוּת הַגְּדוֹלָה שְׂיֻכּוֹלִים לְזָכוּת בְּכֶסֶף קָטָן.

לְפָרְטִים, טֵל: 052-7651911

**בְּשׁוֹרָה טוֹבָה
וּמְשַׁמַּחַת לְכָל**

עִם יִשְׂרָאֵל: כָּל מִי שְׁעוֹשֶׂה אַרְוֵעַ, סְעוּדַת אַרוּסִין, תְּנָאִים, חֲתָנָה, בֵּר מְצוּהָ, בְּרִית יֶצְחָק, בְּרִית, פְּדִיוֹן הַבֶּן, חֲנֻכַּת הַבַּיִת, בֵּת מְצוּהָ, קְדוּשָׁה, סִיּוּם מְסַכֶּת, סְעוּדַת הַיּוֹדְעָה, חֲתָנַת כֶּסֶף וְזָהָב, יוֹם הַשְּׁנָה, וּבְכָל מִינֵי שְׂמֻחוֹת, וּלְכָל לּוֹמְדֵי דֶף הַיּוֹמִי, יֻכּוֹל לְקַבֵּל דְפֵי זְהָר הַיּוֹמִי בְּחָנָם,

טֵל: 052-7651911

